

TIENERDIENST 19 FEBRUARI 2023



Voorganger : Ds. M.P. Vis
Organist : Bert Kruis
Aanvang : 10.00 uur
Waar : Maranathakerk Werkendam

Voor de dienst luisteren we naar: 'God is in the story' – Katy Nichole 3m.24
<https://www.google.com/search?client=avast-a-1&q=%E2%80%98God+is+in+the+story%E2%80%99+%E2%80%93+Kate+Nicole&oq=%E2%80%98God+is+in+the+story%E2%80%99+%E2%80%93+Kate+Nicole&aqs=avast..69164.3j0j1&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:ea7e2176,vid:F8KOW6gEzuc>

In heel mijn leven, in alle details, bij hoogte- en dieptepunten, ook als ik op mijn zwakst ben; ik zal op Jezus vertrouwen, God is erbij in mijn leven, in het hele 'verhaal'!

Welkom

We zingen Psalm 139: vers 1 en 2

1.
Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.
2.
Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

Stil gebed, votum en groet

Klein Gloria

Ere zij de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer,
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen

We zingen: 'Bron van liefde, licht en leven' – NLB 793: 1 en 3

1. Bron van liefde, licht en leven,
voor elkaar zijn wij gemaakt
door uw hand elkaar gegeven,
door uw vinger aangeraakt.
Laat ons op uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet;
dat wij samen lachend lopen
in uw grote bruiloftsstoet.

3. Bron van liefde, licht en leven,
laat uw vreugde in ons zijn;
is de blijdschap weggebleven,
liefde maakt van water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen
zó dat zelfs de dood niet scheidt;
niets kan liefde overwinnen –
liefde heeft de eeuwigheid.

We luisteren naar Galaten 5: 13- 25 - 'Leven door de Geest'

Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeerten vrij spel te geven, maar dien elkaar in liefde, want de hele wet is vervuld in één uitspraak: 'Heb uw naaste lief als uzelf.' Maar wanneer u elkaar aanvliegt en verscheurt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan zult u niet toegeven aan aardse begeerten. De aardse begeerte gaat in tegen de Geest, en wat de Geest verlangt gaat in tegen de aardse begeerte. Het een is in strijd met het ander, en u kunt dus niet zomaar doen wat u wilt. Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. De praktijken waartoe de aardse begeerte aanzet zijn bekend: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn aardse natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Als we leven door de Geest, laten we de Geest dan ook volgen.

We zingen het kinderlied: 'God heeft een plan met je leven' – HH 675

God heeft een plan met je leven,
je bent hier met een doel.
Geloof het diep van binnen,
't is meer dan een gevoel.

Hij doet meer dan je kan bidden,
Hij is groter dan je denkt.
Ik weet dat Hij je helpt,
ik weet dat Hij je kent.

Dus stap uit je boot, durf op water te lopen.
Vraag God om hulp en de hemel gaat open.
Wees maar niet bang, Hij is altijd bij jou.
In de storm, in de strijd,
in een moeilijke tijd: God is trouw!

Kindermoment

We zingen het uitzwaailied

Wij gaan voor even uit elkaar
en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God.
Op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door.
En wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht
door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar,
het is voor allemaal.

We lezen uit de bijbel:

Genesis 1: 26-31

God zei: 'Laten Wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op Ons lijken; zij moeten heersen over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.'

God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep Hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij de mensen.

Hij zegende hen en zei tegen hen: 'Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.'

Ook zei God: 'Hierbij geef Ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn. Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef Ik alle groene planten tot voedsel.' En zo gebeurde het.

God zag alles wat Hij had gemaakt: het was zeer goed. Het werd avond en het werd morgen. De zesde dag.

Galaten 2: 20 en 21 waar Paulus zegt:

Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Ik verwerp Gods genade niet; als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn.

We zingen: 'Heer, wijs mij Uw weg' – HH 420: 1, 4

1.Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan.

4.Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

Verkondiging

We luisteren naar: Matthijn Buwalda – 'Vuur'

<https://www.facebook.com/kroncrvjacobine/videos/matthijn-buwalda-vuur/167191482230110/>

Dankgebed

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

Collecte moment

Slotlied – We zingen: 'Glorie aan God' – HH 583

Glorie aan God. -4x-

Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer.
Hij 's het Lam dat regeert tot in eeuwigheid.
Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht.
Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus.
Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon.
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God. -4x-

Kondigt het aan, door de kracht van zijn naam:
Heel de aard' wordt vervuld van zijn glorie!
Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft!
Hij 's verslagen, het Lam troont voor eeuwig!
Jezus is Heer, Redder en Heer!
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God. -4x-

Heersen met Hem op de troon en zijn stem,
spreekt van liefde, vervult ons met glorie.
Heilig en vrij alle tranen voorbij.
Eeuwig vreugde voor God, lof, aanbidding:
waardig het Lam, waardig het Lam!
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God. -4x-

Heenzending en Zegen, gevolgd door gezongen 'Amen'

Na de dienst is iedereen welkom onderin de kerk om koffie of iets anders te drinken en na te praten over de dienst.



*Heb jij een leuke, waardevolle of mooie toevoeging aan de jeugddiensten en zou je dit met ons willen delen? Of denk je erover om zelf mee te gaan doen met het organiseren van jeugd- en tienerdiensten?
Dan vragen we je contact op te nemen met één van de leden van de jeugddienstcommissie:
Lennart, Adriënne, Colinda, Stijn, Niels of Wil*