

'AAN TAFEL...'



Startdienst - Maranathakerk: 10:00 uur

Zondag 11 september 2022

Ds. R.R. Maathuis & Ds. P. Vis

Organist: Jeanette van Oord

Orgelspel

We luisteren / kijken naar het lied: 'een Hemels Feest' (Kinderopwekking 216) =>
<https://www.youtube.com/watch?v=Ws4EmcFbcPE>

Welkomstwoord

We zingen staande ons intochtlied: **Psalm 146: 1 en 4** (wijs: Joh. De Heer)

1 Zing, mijn ziel, voor God uw Here,
zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zo lang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor de Heer uw God
zingen voor de Heer uw God.

4 Aan wie hongert geeft Hij spijze,
aan verdrukten recht gericht.
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,
blinden geeft Hij het gezicht.
Hij geeft de gebukte moed
en heeft lief wie zijn wil doet
en heeft lief wie zijn wil doet.

Stil gebed

Bemoediging en groet

We zingen: NLB 195

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Als in den beginne, nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid, amen.

We luisteren naar de 10 geboden:

De Here Jezus heeft jou gered
Luister daarom naar Gods wet:
Dit is gebod nummer één:
vereer de Here alleen.

Daarna komt het tweede gebod:
maak geen beeld van God.
Over Hem moet je ook eerbiedig praten
en op de rustdag moet je je werk proberen los te laten.

Je ouders moet je gehoorzamen, allebei.
Pleeg geen moord, begin geen scheldpartij.
Getrouwde mensen: heb elkaar lief.
Neem niet wat van een ander is, wees geen dief;

Spreek de waarheid, roddel niet
en bedenk dat God ook je gedachten ziet.
Uiteindelijk komt het hierop neer:
kies voor de liefde, keer op keer.

* Koortje zingt 2 liederen:

'Zoekend naar licht' – NLB 1005

1. Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons Uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.

Refrein met de gemeente:

Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen,
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt Uw stem gehoord.

Refrein met de gemeente:

Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

3. Zoekend naar brood lijden zij honger
Zoekend naar water, lijden zij dorst.
Maak ons Uw brood, breek ons voor allen
U bent de Vredevorst.

Refrein met de gemeente:

Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

4. Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats voor U gebouwd.

Refrein met de gemeente:

Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

5. Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons Uw dienaars, leer ons te delen,
totdat Uw rijk hier is.

Refrein met de gemeente:

Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Kinderlied – ‘Als je geen liefde hebt voor elkaar’ – HH 388

Met ouderen en kinderen samen:

1. Als je geen liefde hebt voor elkaar,
vallen de dromen in duigen.
Dromen van vrede worden niet waar,
kwaad is niet om te buigen.

Refrein:

Als je geen liefde hebt voor elkaar,
leef je buiten Gods gloria.
Als je geen liefde hebt voor elkaar,
leef je buiten Gods gloria.

2. Als je geen antwoord geeft op verdriet,
zullen de tranen niet drogen.
Als je het leed in de wereld niet ziet,
worden Gods woorden verbogen.
Refrein

3. Als je geen oog hebt voor het gemis,
als je geen brood weet te delen,
denk dan aan Jezus die brood en die vis,
uit liefde deelde met velen.

Refrein

4. Als je geen liefde hebt voor elkaar,
is er geen hoop meer op zegen
Kinderen maak de liefde toch waar,
schrijf het op alle wegen.
Refrein

Gebed: In dit gebed vragen wij of de Heilige Geest bij ons wil zijn, zodat wij begrijpen wat er in de Bijbel staat.

Kinderen komen naar voren - Praatje met de kinderen

Uitzwaailied:

Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt,
ervaart misschien een beetje licht, door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal.

We lezen uit de bijbel: Lucas 14: 12-24

Tegen degene die Hem had uitgenodigd, zei Hij: ‘Wanneer u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke burens. Want zij zullen op hun beurt u uitnodigen, en zo doen zij iets voor u terug. Wanneer u een feestmaal geeft, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. Dan zult u gelukkig zijn, juist omdat zij niets kunnen terugdoen. Want u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen.’

Een van de andere gasten, die dit hoorde, zei tegen Hem: ‘Gelukkig al wie zal deelnemen aan de maaltijd in het koninkrijk van God!’ Daarop zei Jezus: ‘Iemand wilde een groot feestmaal geven en nodigde tal van gasten uit. Toen de dag van het feestmaal gekomen was, stuurde hij zijn dienaar naar de genodigden om tegen hen te zeggen: ‘‘Kom, want alles staat klaar.’’ Maar een voor een begonnen ze zich te verontschuldigen. De eerste zei: ‘‘Ik heb net een akker gekocht, die ik beslist moet gaan bekijken. Neemt u mij niet kwalijk, ik kan niet komen.’’ En een ander zei: ‘‘Ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga ze keuren. Neemt u mij niet kwalijk, ik kan niet komen.’’ Weer een ander zei: ‘‘Ik ben pas getrouwd en daarom kan ik niet komen.’’ Toen de dienaar teruggekomen was, bracht hij zijn heer verslag uit.

De heer des huizes ontstak in woede en zei tegen zijn dienaar: "Ga vlug de stad in en breng uit de straten en stegen de armen en kreupelen en blinden en verlamden hierheen." Toen de dienaar hem kwam melden: "Heer, wat u hebt opgedragen is gebeurd, en nog is er plaats," zei de heer tegen hem: "Ga naar de wegen en de akkers buiten de stad en haal iedereen binnen, want mijn huis moet vol. Ik zeg jullie: niemand van de genodigden zal van mijn feestmaal proeven."

We zingen: '**Met open armen**' – HH 707

1. Kom, als je honger hebt of dorst
Hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn.
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen

2. Kom als je moe bent van je vlucht
Hier ben je veilig, hier is rust.
Kom met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen

Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom, welkom thuis

3. Kom met je leegte en je angst.
Hier word je liefdevol omarmd.
Kom maar, als niemand je verstaat.
Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvangen

Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom, welkom thuis

Verkondiging

* Koortje zingt 2 liederen:

'**Breng ons samen**' – HH 391

1. U roept ons samen als kerk van de Heer
verbonden met U en elkaar
Wij brengen U lof, geven U alle eer
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is gastheer en nodigt ons uit
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis

2. Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt

Refrein met de gemeente:

Breng ons samen, één in Uw naam
ieder is welkom hier binnen te gaan
samen, één door de Geest
verbonden in liefde, die U aan ons geeft

3. U roept ons samen voor Woord en gebed
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht
gebruiken met vreugde de maaltijd
Wij breken het brood en verstaan het geheim
om samen Uw kerk en van Christus te zijn

Refrein met de gemeente:

Breng ons samen, één in Uw naam
ieder is welkom hier binnen te gaan
samen, één door de Geest
verbonden in liefde, die U aan ons geeft

Wij belijden één geloof en één Heer
zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer
Heer, geef vrede die ons samenbindt
Vader, maak ons één

Wij belijden één geloof en één Heer
zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer
Heer, geef vrede die ons samenbindt
Vader, maak ons één

Refrein met de gemeente:

Breng ons samen, één in Uw naam
ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

‘Zoek eerst het Koninkrijk van God’ – HH 88 – in canon met de gemeente:

1. Zoek eerst het koninkrijk van God
en zijn gerechtigheid
en dit alles krijgt u bovendien.
Hallelu, halleluja

Halleluja, halleluja, halleluja
hallelu, halleluja

2. Men kan niet leven van brood alleen
maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt
Hallelu, halleluja

Halleluja, halleluja, halleluja
hallelu, halleluja

3. Bidt en u zal gegeven zijn
zoekt en gij zult het zien
klop en de deur zal voor u opengaan
Hallelu, halleluja

Halleluja, halleluja, halleluja
hallelu, halleluja

Gebeden

Terwijl de kinderen terugkomen uit de kindernevendienst, luisteren en kijken we naar het
lied: ‘een Hemels Feest’ (Kinderopwekking 216) =>
<https://www.youtube.com/watch?v=Ws4EmcFbcPE>

Collecte

We zingen staande ons slotlied: ‘ **Toekomst vol van hoop**’ – Sela

1. In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

2. Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

Refrein:

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

3. U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

Refrein:

4. U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

Refrein:

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

We ontvangen Gods zegen:

De Heer zal voor je zijn, om je de juiste weg te wijzen.
De Heer zal achter je zijn, om je te beschermen tegen gevaar.
De Heer zal onder je zijn, zodat je nooit ten onder kunt gaan.
De Heer zal in je zijn, om je te troosten als je verdriet hebt.
De Heer zal naast je zijn als een beschermende muur, wanneer anderen over je vallen.
De Heer zal boven je zijn om je te zegenen.
Zo zegene je God, vandaag, morgen, al de dagen dat je leeft, in eeuwigheid.
Amen.

Iedereen wordt hierbij uitgenodigd om na de dienst gezellig met elkaar wat te
drinken en na te praten onderin de kerk.

= - - =