

# MONEY...MONEY...MONEY

Tienerdienst 20 februari 2022



Voorganger: Ds. M.P. Vis  
Organist: Jeanette van Oord  
Aanvang: 10.00 uur  
Waar: Maranathakerk Werkendam

**Voor de dienst luisteren we naar:** Heer, U bent welkom (Opw. 573 )

## Welkomstwoord

**We zingen Lied 553** – Dank U Heer voor al wat leeft: 1,2 (HH)

1. Dank U, Heer, voor al wat leeft,  
dank voor alles wat Gij geeft:  
voedsel, vreugde, overvloed –  
Gij zijt overstelpend goed!  
Dank U wel voor al wat groeide,  
wind en wolken, licht en lucht,  
velden vol van goede vrucht,  
dank dat duizend bloemen bloeiden!

2. Al te veel bleef ongedaan;  
stil verwijtend zien ons aan  
armen, bedelend om brood –  
levend lijken zij al dood.  
Geef ons heden open handen,  
ogen om opnieuw te zien  
uw geboden, alle tien:  
vlammen die van liefde branden.  
Stil gebed, votum en groet

## Stil gebed, votum en groet

### Klein Gloria

Ere zij de Vader en de Zoon  
en de Heilige Geest,  
als in den beginne,  
nu en immer,  
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.  
Amen

**We luisteren naar:** Heer, wijs mij Uw weg (Opw. 687)

## We luisteren naar de tien woorden van Jezus, die passen bij een leven mét Jezus:

1. Houd van je vijanden en bid voor de mensen die jou in moeilijkheden brengen.
2. Wees goed voor alle mensen; net zoals jullie hemelse Vader goed is voor iedereen.
3. Houd het geheim als je geld geeft aan arme mensen. Je linkerhand mag zelfs niet merken dat je rechterhand iets geeft.

4. Als je gaat bidden, ga dan je huis in en doe de deur dicht. Dan kun je in het geheim tot je Vader bidden.
5. Vergeef andere mensen hun fouten. Dan zal je hemelse Vader ook jouw fouten vergeven.
6. Probeer niet om rijk te worden op aarde. Want aardse rijkdom zal verdwijnen.
7. Maak je geen zorgen over eten en drinken. Want je leven is veel belangrijker dan dat.
8. Houd je bezig met Gods nieuwe wereld en doe wat God van je vraagt. Dan zal God je al die andere dingen ook geven.
9. Veroordeel andere mensen niet, dan zal God jou ook niet veroordelen.
10. Behandel andere mensen, zoals je zelf behandeld wilt worden.

## Gebed

### We lezen uit de bijbel:

*1 Timotheüs 6: 6-11 en 17-19 uit de Bijbel in gewone taal*

Het geloof brengt inderdaad grote rijkdom voor iedereen die tevreden is. Toen we op de wereld kwamen, hadden we niets bij ons. En als we de wereld verlaten, kunnen we ook niets meenemen. We hebben eten en kleren. Laten we daar tevreden mee zijn. Mensen die rijk willen worden, laten zich verleiden om slechte dingen te doen. Met hun dwaze en verkeerde verlangens brengen ze zichzelf in gevaar. Het loopt verkeerd met hen af, ze verliezen uiteindelijk hun leven. 1 Het verlangen naar geld is de oorzaak van alles wat slecht is. Sommige christenen wilden zo graag rijk worden, dat ze het geloof kwijtgeraakt zijn. En zo brengen ze zichzelf in grote problemen.

Vertel de rijke mensen van deze wereld dat ze niet trots moeten zijn. Ze moeten niet vertrouwen op rijkdom, want die kun je makkelijk verliezen. Ze moeten vertrouwen op God. Hij geeft ons meer dan genoeg om van te genieten. Vertel de rijke mensen ook dat ze zo veel mogelijk goede daden moeten doen. En dat ze hun bezit moeten delen met anderen. 19 Zo zijn ze goed voorbereid op de toekomst. Want zo zorgen ze ervoor dat ze het eeuwige leven krijgen.

### We zingen Lied 548 – Breng dank aan de eeuwige (HH)

Breng dank aan de Eeuwige  
breng dank aan de Heilige  
breng dank aan onze Vader  
die ons Jezus zond.

Breng dank aan de Eeuwige  
breng dank aan de Heilige  
breng dank aan onze Vader  
die ons Jezus zond.

Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk  
zegt de arme: ik ben rijk  
om wat de Here heeft gedaan voor ons.

Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk  
zegt de arme: ik ben rijk  
om wat de Here heeft gedaan voor ons.  
Breng dank.

### We lezen verder uit de bijbel:

*Matteüs 6: 19-24 uit de Bijbel in gewone taal*

Je moet niet proberen om rijk te worden op aarde. Want aardse rijkdom zal verdwijnen. Die rot weg of wordt gestolen door dieven. Nee, zorg dat je rijk wordt in de hemel. Want hemelse rijkdom verdwijnt nooit. Die kan niet wegrotten of gestolen worden. Laat de hemelse rijkdom het allerbelangrijkste voor je zijn. Elk mens kan licht uitstralen. Als je doet wat God wil, dan zul je licht uitstralen. Maar als je niet doet wat God wil, dan zul je geen licht uitstralen. Als je helemaal niet doet wat God wil, dan is het licht in jou uitgegaan. Je kunt niet trouw zijn aan twee bazen tegelijk. Want je zult altijd meer liefde hebben voor de één dan voor de ander. En je zult altijd meer respect hebben voor de één dan voor de ander. Je kunt dus niet tegelijk voor God en voor het geld leven.

**Inleiding op het thema:** Geld is het enige dat telt... 

**Stellingen** – houd de stempapieren maar klaar...

*De kinderen van de groepen 3 t/m 6 gaan naar de kindernevendienst.*

### Verkondiging

**We luisteren naar:** Meer dan rijkdom (Opwekking 544)

### Dankgebed

*Kindermoment: De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.*

## **We luisteren naar:** My Lighthouse

Vertaling: God van licht:

In mijn twijfels, mijn verdriet,  
in mijn falen ontbreekt U niet.  
In uw liefde reist U mee.  
U bent de rust als het stormt op zee.  
U bent de rust als het stormt op zee.

In mijn onrust neemt U mijn hand;  
in mijn vragen houdt uw Woord stand.  
In uw liefde reist U mee.  
U bent de rust als het stormt op zee.  
U bent de rust als het stormt op zee.

God van licht, wees mijn Gids.  
Leid mij door het donker.  
Ik vertrouw op U.  
God van licht, wees mijn Gids.  
Leid mij door het donker  
veilig naar de kust, waar U woont.

Storm en golven vrees ik niet.  
In de morgen zing ik mijn lied.  
In uw liefde reist U mee.  
U bent de rust als het stormt op zee.  
U bent de rust als het stormt op zee.

(herhaal refrein)

U schijnt feller  
dan de sterren.  
Heer, U leidt ons door de storm.

God van licht, wees mijn Gids.  
Leid mij door het donker.  
Ik vertrouw op U.  
God van licht, wees mijn Gids.  
Leid mij door het donker  
veilig naar de kust, waar U woont...

## **Collecte**

## **Slotlied – We luisteren naar/zingen mee met:** Gebed om Zegen

(HH473)

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.  
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.  
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.  
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;  
ga mij niet voorbij.  
Regen op mij met uw Geest, Heer,  
Jezus, kom tot mij  
als de Bron van leven,  
die ontspringt, diep in mij.  
Breng een stroom van zegen,  
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.  
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.  
Zegen om de ander tot zegen te zijn.  
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen;  
hier in de woestijn.  
Wachtend op uw milde regen,  
om zelf een bron te zijn.  
Met een hart vol vrede,  
zijn wij zegenend nabij.  
Van uw liefde delend,  
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

## **Heenzending en Zegen, gevolgd door gezongen 'Amen'**

### **Orgelspel**

Na de dienst zijn alle jongeren welkom onderin de kerk om nog even met elkaar na te praten over deze dienst en wat drinken !

*Heb jij een leuke, waardevolle of mooie toevoeging aan de jeugddiensten en zou je dit met ons willen delen? Of denk je erover om zelf mee te gaan doen met het organiseren van jeugd- en tienerdiensten?  
Dan vragen we je contact op te nemen met één van de leden van de jeugddienstcommissie:  
Lennart, Adriënne, Colinda, Stijn, Niels of Wil*