

Anders dan gepland ...



School- en kerkdienst:

Zondag 30 mei 2021

Biesboschkerk 10:00 uur

Groep 1 t/m 8

m.m.v.

Ds. R.R. Maathuis

&

Ds. Guido van der Neut

Band: 'One Man Audience'

Organist: Gerton Hoogerwaard

Collectiedoel: 'Heart for Humanity'

Voor de dienst zingen we met de band:

Onder, boven, voor en achter

Refrein (2x):

Onder boven voor en achter

God is altijd bij mij.

Onder boven voor en achter

God is om mij heen.

Al vlieg ik met een vliegtuig naar een heel ver land
of vaar ik naar een eiland met een prachtig strand
al loop ik naar de buurvrouw aan de overkant
ik ben nooit in mijn eentje want:

Refrein (2x)

Al ga ik naar mijn oma met de trein en bus
of speel ik op het schoolplein met mijn broer en zus
al loop ik voor mijn moeder naar de brievenbus
God gaat altijd met me mee dus:

Refrein (3x)

Onder boven voor en achter

God is altijd bij mij.

Onder boven voor en achter

God is om mij heen.

God is om mij heen.

God is om mij heen...HOI

Diep, diep, diep als de zee

Diep, diep, diep als de zee.

Hoog, hoog, hoog als de lucht.

Wijd, wijd, wijd als het water blauw.

Is Jezus' liefde voor jou en mij

't is net zo diep, diep, diep als de zee.
Hoog, hoog, hoog als de lucht.
Wijd, wijd, wijd als het water blauw.
Is Jezus' liefde voor jou.

Deep, deep, deep as the sea.
High, high, high as the sky.
Wide, wide, wide as the water blue.
Is Jesus' love for you and me
it is as deep, deep, deep as the sea.
High, high, high as the sky.
Wide, wide, wide as the water blue.
Is Jesus' love for you.
Is Jesus' love for you.

Breng ons samen (Opwekking 797)

U roept ons samen als kerk van de Heer
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is gastheer en nodigt ons uit,
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis.

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
Die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Refrein:

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest.
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed

als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Refrein

Wij belijden één geloof en één Heer)
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer)
Heer, geef vrede die ons samenbindt) 2x
Vader, maak ons één.)

Refrein (2x)

Woord van welkom door meester David Hulshof en meester Johan Nieuwkoop

We zingen met de band - 'k stel mijn vertrouwen'

We zingen dit lied 2x

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God,
want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij.
'k Zie naar Hem op en ik weet Hij is mij steeds nabij.

Stil gebed, bemoediging en groet door ds. Maathuis

We zingen met het orgel: God heeft het eerste woord (NLB 513: 1 en 4)

God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne,
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde,
oorsprong en doel en zin.

Gebed door ds. Maathuis

In dit gebed vragen wij of de Heilige Geest bij ons wil zijn, zodat wij begrijpen wat er gezegd wordt en wat in de Bijbel staat.

We zingen de 10 geboden met het orgel

op de wijs van: 'Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht'

Ken je Gods gebod, woorden één tot tien?
God laat zo Zijn wil voor heel ons leven zien!
Al die woorden zijn er, ook voor jou en mij.
Leven zoals God wil, dat maakt je vrij!

Een, dat is de Heer, niemand is als God.
In zijn Vaderhand ligt heel ons levenslot.
Twee: maak dan geen beelden, Hij is altijd meer.
Dien geen and're goden, dan God de Heer.

Drie, dat is de naam van de hoge God.
Hij vraagt ook aan jou, dat jij niet met Hem spot.
Vier, dat is de rustdag, dag van onze Heer.
Elke dag een feestdag, vandaag ook weer.

Vijfde woord van God: blijf je ouders trouw.
Denk aan wat ze deden in hun zorg voor jou.
Zes: je moet niet haten, dat brengt veel verdriet.
Schelden, slaan en schoppen, dat helpt je niet.

Zeven is Gods woord, ja probeer het maar:
dwars door dik en dun toch trouw zijn aan elkaar.
Acht: je mag niet stelen, wat van and'ren is.
Als je toch iets meepikt, dan gaat het mis.

Negen: spreek geen kwaad en maak niemand zwart.
zeg alleen de waarheid, houd een zuiver hart.
Tien: wees niet jaloers op wat een ander heeft.
Je wordt zielsgelukkig als jij zo leeft!

We lezen uit de Bijbel het verhaal van de uittocht uit Egypte

Door twee kinderen van 't Kompas

Exodus 13: 17-22 (BGT)

Toen de farao de Israëlieten had laten gaan, leidde God hen niet door het land van de Filistijnen. Dat was wel de kortste weg. Maar God dacht: Als ze moeten vechten tegen de Filistijnen, willen ze misschien terug naar Egypte. Dan krijgen ze misschien spijt dat ze weggegaan zijn. Daarom liet God de Israëlieten een omweg maken. Hij leidde ze door de woestijn naar de Rietzee. De Israëlieten waren goed voorbereid uit Egypte vertrokken. Mozes had het lichaam van Jozef meegenomen. Want Jozef had gezegd: 'God zal jullie helpen. Als jullie uit Egypte weggaan, moeten jullie mijn lichaam meenemen.' De Israëlieten hadden plechtig beloofd dat ze dat zouden doen. De Israëlieten kwamen eerst in Sukkot. Daarna gingen ze verder naar de stad Etam, aan de rand van de woestijn. Daar zetten ze hun tenten neer. De Heer ging voor de Israëlieten uit, overdag in een grote wolk en 's nachts in een vuur. Zo wees hij hun de weg. Daardoor konden ze dag en nacht verdergaan. Want overdag ging de wolk altijd voor hen uit, en 's nachts het vuur.

Exodus 14: 9-14 (BGT)

De farao achtervolgde de Israëlieten met al zijn paarden, wagens en soldaten. Bij de stad Pi-Hachiroth haalde hij ze in. Daar hadden ze hun tenten neergezet, tegenover de stad Baäl-Sefon, vlak bij de Rietzee. De Israëlieten zagen de farao aankomen, met zijn hele leger. Ze werden doodsbang en smeekten de Heer om hulp. En tegen Mozes zeiden ze: 'Waarom hebt u ons meegenomen uit Egypte? Om hier in de woestijn te sterven? Omdat er in Egypte geen plaats was om ons te begraven? In Egypte zeiden we al dat u ons met rust moest laten. We zijn nog liever slaaf in Egypte, dan dat we sterven in de woestijn!' Maar Mozes zei tegen het volk: 'Wees niet bang! Wacht maar rustig af. Vandaag zullen jullie merken hoe de Heer jullie redt. Jullie zullen die Egyptenaren nooit meer zien. En jullie hoeven zelf niets te doen, want de Heer zal voor jullie vechten.'

Ds. Maathuis denkt met ons na over de uittocht.

We zingen met de band: Hoe kwam Mozes door de Rode Zee

Hoe kwam Mozes door de Rode Zee,
hoe kwam Mozes door de Rode Zee,
hoe kwam Mozes door de Rode Zee, hoe kwam hij er doorheen?

Ging hij vliegen? nee, nee.
Ging hij zwemmen? nee, nee.
Ging hij varen? nee, nee, nee, nee!
Over een brug? nee, nee.
Door een tunnel? nee, nee;
hoe kwam hij er doorheen?

God blies met Zijn wind; pfff, pfff, pfff, pfff.
God blies net genoeg, genoeg, genoeg, genoeg, genoeg...
en door de zee kwam toen een pad; zo kwam hij er doorheen!

We lezen Jozua 21: 43-45: (BGT) De aankomst in het beloofde land

Door twee kinderen van Het Baken

Toen had de Heer het hele land Kanaän aan de Israëlieten gegeven, precies zoals hij plechtig beloofd had aan hun voorouders. De Israëlieten namen het land in bezit en gingen er wonen.

En de Heer zorgde ervoor dat de Israëlieten al hun vijanden versloegen. Zo kwam er vrede bij alle grenzen. Alles wat de Heer aan de Israëlieten beloofd had, gebeurde ook.

We zingen met de band: God heeft een plan met je leven

God heeft een plan met je leven, je bent hier met een doel.
Geloof het diep van binnen, 't is meer dan een gevoel.
Hij doet meer dan je kan bidden, Hij is GROTER dan je denkt.
Ik weet dat Hij je helpt, ik weet dat Hij je kent.

Refrein:

Dus stap uit je boot, durf op water te lopen.
Vraag God om hulp en de hemel gaat open.
Wees maar niet bang, Hij is altijd bij jou.
In de storm in de strijd in de moeilijke tijd.
God is trouw!

God heeft een plan met je leven, je bent hier met een doel.
Geloof het diep van binnen, 't is meer dan een gevoel.
Hij doet meer dan je kan bidden, Hij is GROTER dan je denkt.
Ik weet dat Hij je helpt, ik weet dat Hij je kent.

Refrein

Halleluja (8x)

Refrein (2x)

Ds. Van der Neut denkt met ons na over 'de goede afloop' met als thema 'anders dan gepland...'

We zingen met de band: Father we love You

Father, we love You
we worship and adore You.
Glorify Thy name in all the earth.
Glorify Thy name
Glorify Thy name
Glorify Thy name in all the earth!

Jesus, we love You
we worship and adore You.
Glorify Thy name in all the earth.
Glorify Thy name
Glorify Thy name
Glorify Thy name in all the earth!

Spirit, we love You
We worship and adore You.
Glorify Thy name in all the earth.
Glorify Thy name
Glorify Thy name
Glorify Thy name in all the earth!

Glorify Thy name
Glorify Thy name
Glorify Thy name in all the earth!
Glorify Thy name in all the earth!

Gedichten door kinderen van 't Kompas en Het Bakken

Dankgebed en voorbeden

door leerlingen en ds. Van der Neut

Filmpje over het collectiedoel van deze dienst: stichting 'Heart for Humanity'

Collecte

De collecte is vandaag bestemd voor Stichting: 'Heart for Humanity'. Dit is een stichting die twee jaar geleden is opgericht door de Werkendamse Marenka de Ruiter, een mens met het hart op de juiste plek. Stichting 'Heart for Humanity' wil zorg en aandacht geven aan mensen in nood, te weten mensen die lichamelijk en/of psychisch verzwakt zijn, eenzaam zijn, wees zijn, uitgestoten zijn. Kortom alle kinderen en volwassenen die lichamelijke, sociaal of emotioneel behoren tot de kansarmen wereldwijd, op grond van Mattheüs 25:35-40 uit de Bijbel.

Stichting 'Heart for Humanity' werkt samen met de lokale bevolking en is persoonlijk betrokken bij het ondersteunen van lokale projecten in

ontwikkelingslanden. Vanuit het Christelijk geloof mogen zij hun licht laten schijnen om als lichtpuntje aanwezig te zijn. Zij willen onze medemens, hoezeer beschadigd ook, laten zien en ervaren dat zij het waard zijn en geliefd zijn. De stichting wil het geloof praktisch en begrijpelijk uitdragen; vertrouwen hebben, elkaar dienen en onvoorwaardelijke liefde uitstralen!

*We willen geld inzamelen voor deze stichting onder het motto:
'Want samen zijn we gezegend om een ander tot zegen te zijn!'*

Kort collectemoment in beeld

We zingen met de band: Een toekomst vol van hoop (Sela)

In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

Refrein:

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

Refrein

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.

Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

Refrain (2x)

Zegen door ds. Van der Neut

We ontvangen de zegen van God, zodat we weten dat we niet alleen zijn.

De band speelt na de dienst: Kom aan boord

Voor de zieken - voor de armen
voor de mensen met verdriet.
Voor het kind dat blijft proberen
maar toch denkt: het lukt me niet.
Voor de zwerver die moet zwerven
en geen plek heeft waar hij hoort
is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord!

Kom aan boord
ook voor jou is er een plekje
waar je hoort
laat de hoop niet langer varen
kom aan boord
sta niet doelloos aan de kant
want er is een hart vol liefde
pak die uitgestoken hand.

Voor het meisje dat blijft denken
alles gaat bij mij steeds mis.
Voor de jongen die al vaker
uit de boot gevallen is.
Voor het kindje dat nog nooit
van trouw of liefde heeft gehoord
is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord!

Kom aan boord
ook voor jou is er een plekje
waar je hoort

laat de hoop niet langer varen
kom aan boord
sta niet doelloos aan de kant
want er is een hart vol liefde
pak die uitgestoken hand.

**U kunt nu de foto's bekijken van de werkstukken die
door de kinderen gemaakt zijn!**

Fijn dat u erbij was...

Fijn dat jij erbij was...

om met ons mee te lezen, te luisteren en te zingen ...

