

KINDERKERSTFEEST

24 DECEMBER

2020

BIESBOSCHKERK

AANVANG 18.30 UUR

*** Welkomstwoord en gebed.**

*** Zingen: 2x (op de wijs van "Dit is de dag").**

Dit is het feest (2x)
dat de Heer ons geeft. (2x)
Wees daarom blij (2x)
en zing verheugd (2x)
Dit is het feest
dat de Heer ons geeft
wees daarom blij en zing verheugd.
Dit is het feest (2x)
dat de Heer ons geeft.

*** Gedicht: Het grote Licht.**

1. Het grote Licht ging schijnen,
toen in het stadje Bethlehem
het kindje Jezus werd geboren.
Engelen zongen tot eer van Hem.
2. En Jezus deelde van dat Licht
aan alle mensen, groot en klein.
Hij wil dat ons ook laten doen,
zo mogen wij zijn helpers zijn.
3. Wij steken dus een kaarsje aan
voor hen die eenzaam zijn en bang.
Want Jezus wil zo graag voor hen
een goede vriend zijn, levenslang.
4. Wij steken ook een kaarsje aan
voor oud en jong, ontelbaar velen,
die honger lijden; laten wij
toch altijd met hen willen delen.

5. Ook steken wij een lichtje aan
voor allen die heel oud zijn.
Zo vaak alleen en soms zo moe
en dikwijls ook geplaagd door pijn.
6. Nu steken wij een kaarsje aan
voor alle zieke mensen.
Wij troosten hen dan met dit licht
en ook met heel veel lieve wensen.
7. Dan steken wij een kaarsje aan
voor mensen die niet vrij zijn.
Want heus –in een gevangenis–
daar kan toch niemand blij zijn!
8. Tot slot gaat nu een kaarsje aan
voor alle mensen om ons heen.
Ja, ook voor wie je vriend niet is,
want Jezus houdt van iedereen.
9. Hoor, dat heeft Jezus ons geleerd:
geef liefde met een blij gezicht.
En heus, je wordt er rijker van,
wanneer je uitdeelt van Zijn Licht.

***Zingen: Bim Bam.**

Bim bam, bim bam, alle klokken luiden,
Bim bam, bim bam, voor het feest!
Bim bam, bim, bam, Jezus is geboren
Bim bam, bim, bam, het is feest!
Bim bam, bim bam, ga je mee naar Jezus?
Bim bam, bim bam, ga je mee?
Bim bam, bim bam, laten wij God danken,
Bim bam, bim bam, voor het feest.

*** Verhaal: Jozef en Maria.**

*** Zingen: Knoop het even in je oren.**

knoop het even in je oren
Jezus de koning van ons hart
is in Bethlehem geboren
het begin van een nieuwe start

halleluja halleluja (4x)
gloria gloria (4x)
ere zij God ere zij God (4x)

knoop het even in je oren
Jezus de koning van ons hart
is in Bethlehem geboren
het begin van een nieuwe start

*** Verhaal: Herders en Engelen.**

*** Zingen: Wij zijn de herders.**

Wij zijn de herders
Wij sliepen in 't veld
Daar heeft een engel
het ons verteld
Hij is geboren in Bethlehem
En wij aanbidden en wij aanbidden
Hij is geboren in Bethlehem
En wij aanbidden Hem

Wij zijn de kinderen
Die 't hebben gehoord
Hij is gekomen
Het levende Woord
Hij is geboren in Bethlehem
En wij aanbidden en wij aanbidden
Hij is geboren in Bethlehem
En wij aanbidden Hem

*** Verhaal: Wijze mannen en een ster.**

*** Zingen: Ga je mee op zoek.**

1. Ga je mee op zoek naar het Koningskind?
Ga je mee op zoek, want wie zoekt die vindt.
Ga je mee op zoek naar het Koningskind,
Want wie zoekt, die vindt!

2. Ga je mee op reis, wie weet lang en ver?
Ga je mee op reis, kijk daar is de ster!
Ga je mee op reis, wie weet lang en ver,
Kijk daar is de ster!

3. Wij hebben die ster daar in het westen gezien,
De mooiste van de mooiste, de lichtste bovendien.
Er is een kind geboren, een kind als nooit tevoren,
Een heel bijzonder Koningskind misschien...

4. Ga je mee op zoek naar het Koningskind?
Ga je mee op zoek, want wie zoekt die vindt.
Ga je mee op zoek naar het Koningskind,
Want wie zoekt, die vindt, Want wie zoekt, die vindt,
Want wie zoekt,.....die vindt!

*** Gedicht *Was ik maar.....***

Was ik maar zo'n herdertje
liep ik maar door het veld,
met een schaapje links of rechts
dan was ook mij verteld,
van het kindje in de kribbe
door de engelen in de lucht,
dan had ik van verbazing
zomaar diep gezocht.

Was ik maar zo'n wijze man
had ik maar een kameel,
dan ging ik vast ook reizen
en zag ik ook heel veel,
dan keek ik naar de sterren
en zag ik het verschil,
bracht ik goud naar 't kleine kind
en knielde ik heel stil.

Was ik maar dat ezeltje
dan ging ik zomaar mee,
met Jozef en Maria
dan was ik vast tevree,
ik zou Maria dragen
vol liefde op mijn rug,
dan bracht ik haar tot aan de stal
en liep ik vliegensvlug.

Ik ben nog maar een kindje
ik durf nog niet op reis,
ik ben niet als die ezel
maar wel een beetje wijs,
ik kniel zoals die herders
en wijzen bij het kind,
mijn hele hartje is van Hem
bij wie ik vrede vind.

*** Zingen: Luidt klokjes klingelingeling.**

Luidt klokjes klingelingeling,
Luidt klokjes kling.
Laat de boodschap horen,
Jezus is geboren.
Met die blijde klanken,
willen wij God danken.
Luidt klokjes klingelingeling,
Luidt klokjes kling

Kling klokjes klingelingeling,
Kling klokjes kling.
Kindje geeft ons leven,
Zal ons vrede geven.
Laat een loflied schallen:
Vrede voor ons allen.
Kling klokjes klingelingeling
Kling klokjes kling.

*** Gedicht.**

*** Zingen: Vrolijk kerstfeest iedereen.**

Wonderbare Raadsman (2x)
Sterke God (2x)
Eeuwige Vader (2x)
Vredevorst (2x)
een kind is ons geboren
een Zoon is ons gegeven
en zijn heerschappij duurt voor eeuwig
vrolijk kerstfeest iedereen

vrede voor de wereld (2x)
heeft Hij gebracht (2x)
vrijheid voor de volken (2x)
licht in de nacht (2x)

een kind is ons geboren
een zoon is ons gegeven
en Zijn heerschappij duurt voor eeuwig
vrolijk kerstfeest iedereen

vrede voor de wereld (2x)
heeft hij gebracht (2x)
vrijheid voor de volken (2x)
licht in de nacht (2x)

een kind is ons geboren
een Zoon is ons gegeven
en Zijn heerschappij duurt voor eeuwig
Vrolijk kerstfeest iedereen

een kind is ons geboren
een Zoon is ons gegeven
en Zijn heerschappij duurt voor eeuwig

vrolijk kerstfeest iedereen
vrolijk kerstfeest iedereen
vrolijk kerstfeest iedereen!

WIJ WENSEN U GEZEGENDE FEESTDAGEN